

larissanet

Ιγνάτιος 1946 - 2018

«ΣΦΡΑΓΙΣΕ»

ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ

Τοποτηρητής ο Δημητριάδος Ιγνάτιος – Πότε και πώς θα γίνει η διαδοχή

- Τριήμερο πένθος για τον Ιγνάτιο • Κυριακή ή Τρίτη το σκηνώμα του έρχεται στη Λάρισα
- Ο αγώνας ζωής του Ιγνατίου που συγκλόνισε τη Λάρισα • Οι προετοιμασίες για τη μεταφορά του σκηνώματος και το λαϊκό προσκύνημα • Δεν εκοιμήθη το όραμά του • Ένα ταξίδι δύσκολο και μαρτυρικό • Ιστορικές εικόνες από την 25χρονη διαδρομή του • Αφιέρωμα: Οι Μητροπολίτες της Λάρισας τα τελευταία 150 χρόνια

γνώμη

Γράφει η Νικολέττα
Τσιτσανούδη - Μαλλίδη



Δεν εκοιμήθη το όραμά του

Η είδηση της απώλειας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιγνατίου, επέφερε και σε μένα απέραντη θλίψη. **Συνεργάστηκα μαζί του** ως Πρόεδρος του Φιλοπτώχου Κυριών της Μητρόπολης, μετά από δική του τότε ενθάρρυνση. Διοργανώσαμε με εξαιρετική επιτυχία τηλεμαραθωνίους στήριξης των οικογενειών της πόλης που στερούνταν τα βασικά αγαθά. Η πατρική του αγάπη, η έκφραση της αλληλεγγύης, η υποστηρικτική του διάθεση, αλλά και η υπομονή με την οποία αντιμετώπιζε κάθε δύσκολη κατάσταση, με είχαν συγκλονίσει. Όπως με συγκλόνιζε πάντοτε η αδιάλειπτη έγνοια για προσφορά προς τους απόρους και χειμαζόμενους συμπολίτες μας. Δρούσε και διπύθνε δράσεις, με απόλυτη προσοχή,



δοτικότητα, διακριτικότητα και αγάπη. Αγάπη διασταλτική, διευρυσμένη, αφομοιωτική, αγάπη άδολη.

Θυμάμαι τη χαρά με την οποία προσέτρεχα πάντοτε σε εκείνον για να του μιλήσω και να τον προσκαλέσω σε κάποια δραστηριότητά μου. Στήριζε, εγκαρδίωνε και ενθάρρυνε, προσφέροντας σταθερά έναν καλό λόγο, που κινητοποιούσε και ωθούσε σε δημιουργία και παρεμβάσεις, ωφέλιμες για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Κατά τα χρόνια της απουσίας μου στην Αθήνα και στα Ιωάννινα, διατηρήσαμε την όμορφη επικοινωνία μας. Η ακτινοβολία και ζέση της καρδιάς του υπερέβαινε τα εμπόδια των αποστάσεων και τις μικρές ή μεγαλύτερες «τυραννίες» των καθημερινών υποχρεώσεων. Ένωθα σταθερά την υποστήριξη και καλοδεχόμενον την ευλογία του, έστω και από μακριά. Μου έστελνε πάντα το περιοδικό της Μητρόπολης και χειρόγραφες τις ευχές του... Με ζέσταινε το χέρι του ποιμένα, με ενέπνεε ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός του, η υψηλή θέαση και ταυτόχρονα η ουσιαστική προσωπική του ενασχόληση και αφοσίωση στην ανάγκη του διπλανού και τη θεραπεία της.

Τέλος, υπέροχη και γλυκιά η ανάμνηση της βάπτισής του μικρού γιου, Δημήτρη, από τα δικά του άγια χέρια. Τρυφερό το άγγιγμά του στα παιδιά και ανείπωτη η λατρεία του.

Ένα ποίμνιο θρηνεί την απώλειά του και ως ένα ταπεινό του κύτταρο κι εγώ. Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης μας εκοιμήθη. Το όραμα, η αγάπη και η στάση ζωής του, όμως, θα μας κρατούν ξυπνούς και ευγνώμονες για το προνόμιο της συνάντησής μαζί του.

*** Η κα Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.**



Βαρύ είναι το πένθος που έχει σκεπάσει την πόλη για την απώλεια του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνατίου. Ο Σεβασμιώτατος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης σε νοσοκομείο των ΗΠΑ. Οι στενοί συνεργάτες του Μητροπολίτη ξεκίνησαν αμέσως τις διαδικασίες για την έλευση του σκηνώματος στην πόλη, που θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Άγιο Αχάλλιο. Στη συνέχεια η ταφή του -κατόπιν δικαίος του επιθυμίας- θα γίνει στο χώρο πίσω από το Ιερό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αχαλλίου. Μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στο σημείο (φωτ.) από το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε κλιμάκιο του Δήμου Λαρισαίων.

Π.Γ.

Η Λάρισα θρηνεί τον Ποιμενάρχη της



Μεσίσιες κυματίζουν οι σημαίες στο Επισκοπείο Λαρίσης και στους Ιερούς Ναούς της πόλης, ενώ οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν πένθημα μετά την αναγγελία της εκδημίας του Μητροπολίτη Ιγνατίου.

Π.Γ.

Οι τελευταίες στιγμές...

Της τελευταίας στιγμής του Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνατίου, περιέγραψε με τον δικό του προσωπικό τρόπο (με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ο αρχιμανδρίτης **Ιγνάτιος Μουρτζανός**, που τον συνόδευσε στο Μαϊάμι. Στην πρώτη ανάρτηση - μαρτυρία έγραψε:

«Έφυγε ο Πατέρας μου... ορφάνεψα και πάλι... τουλάχιστον πλέον είναι στην αγκαλιά του Θεού... μακριά απ' όλες τις θλίψεις, τους πόνους, τις πικρίες, τα μαρτύρια... είναι πλέον ανάμεσα στους Αγίους... και ξέρω ότι και από εκεί θα μου προστατεύει ως γνήσιος Πατέρας... η ιστορία θα καταγράψει το μεγαλείο του... τους συγκώρεσε όλους... εξομολογήθηκε... κοινώνησε... έφυγε έτοιμος... κρατάω σαν παρακαταθήκη τα τελευταία του λόγια μέσα στο χειρουργείο και ως ανεκτίμητο δώρο εκτός από τον Σταυρό του και την ευχή που μου έδωσε προτού του φορέσω το σκουφάκι στο κεφάλια μου... μέσα από τα βάθη της ψυχής μου να είσθε αναπαυμένος Γέροντα μου, Πατέρα μου, Δεσπότη μου και «Φίλε μου...»!!! Έπρεπε με το τρεμάμενο χέρι μου να γράψω την συγγένεια στο χαρτί για να μπορέσουν να μας τον δώσουν... και αυτή ήταν η πλέον αποδεκτή από το νοσηλευτικό προσωπικό! Ευγνώμων από την πρώτη έως και την τελευταία μέρα της διακονίας μου κοντά σας...».

Τα διόδια του Παραδείσου

Σε νέα του ανάρτηση στο fb, ο π. **Ιγνάτιος Μουρτζανός**, καταθέτει άλλη μια μαρτυρία σχετικά με τις ώρες αναμονής και προετοιμασιών προκειμένου το σκάνωμα του Μητροπολίτη Λαρίσης να έρθει τις επόμενες ημέρες στη Λάρισα. Μαζί με τη θλίψη πρέπει να ετοιμαστούν και τα χαρτιά που απαιτούνται για όλη αυτή την διαδικασία. Τα λόγια του συγκλονίζουν: «**Άκομη μία νύχτα εδώ... έξω από το νοσοκομείο... περιμένω... όταν το πρωτοειδατε Γέροντα μου αναρωτηθήκατε: εδώ θα γίνει η μεταμόσχευση; Και θα γίνω καλά; Μακάρι... και όντως γίνετε καλά! Καλύτερα από ποτέ! Γιατί τώρα είσθε ένας Άγιος στον Ουρανό μαζί με όλους τους Αγίους μας... σήμερα τρέχω για τα χαρτιά... και είναι πολλά... τα εισιτήρια και τα διόδια του Παραδείσου... κρατώ στα χέρια τον Σταυρό σας και παίρνω δύναμη! Το φυλαχτό Σας! Το μεγαλύτερο δώρο που μου κάνατε: γιατί Σταυρός=Αγάπη... κι Εσείς ήσασταν μόνο αγάπη... καλό βράδυ Σταυρωμένη και Αναστημένη από χτες Γέροντα μου!!!»**

Τοποτηρητής ο Δημητριάδος

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Σεβ. κ. **Ιγνάτιος**, ορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Τοποτηρητής της κηρευσούσης Μητρόπολης Λαρίσης. Ο Σεβ. Ιγνάτιος θα ασκεί διοίκηση μέχρι την εκλογή νέου Μητροπολίτη Λαρίσης, που κατά πάσα βεβαιότητα θα συμβεί στην τακτική συνεδρία της Ιεραρχίας τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Τ.Κ.

Η εκλογή νέου Μητροπολίτη

Σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η εκλογή νέου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου θα γίνει όταν συγκληθεί η Ιεραρχία τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Η διαδικασία προβλέπει την ημέρα σύγκλησης της Ιεραρχίας να γίνει η επιλογή τριών (Τριπρόσωπο), από έναν κατάλογο 2.500 ιερέων προς αρχιεροποίηση.

Η Ιεραρχία στη συνέχεια από τους τρεις υποψηφίους θα επιλέξει έναν, ο οποίος και θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου.

Π.Γ.

Μία θυελλώδης ενθρόνιση και μια ταπεινή 25ετής διαδρομή...



Ήρθε στη Λάρισα πριν από 25 χρόνια. Ήταν Ιούλιος του 1994. Τα πρωτοσέλιδα του τοπικού Τύπου, του ιστορικού «**Ημερησίου Κήρυκα**» με το φοβερό εκκλησιαστικό ρεπορτάζ του **Χάρη Ανδρεόπουλου** και το αστυνομικό του **Γιώργου Τράντα** και της «**Ελευθερίας**» με αξιόλογα κείμενα του **Αλέξη Καλέση** και του **Βαγγέλη Ρηγόπουλου** κατέγραψαν το εκρηκτικό κλίμα της εποχής. «**Εχθροί της Εκκλησίας όσοι στέλνουν τον Ιγνάτιο**», «**Έντονος προβληματισμός για πιθανά επεισόδια στην ενθρόνιση Ιγνατίου**», «**Πεντακόσιοι αστυνομικοί για προστασία του Ιγνατίου**», «**Μία λαμπρή ενθρόνιση, με ξύλο στα... περιχώρα**», κ.ά. Ακολούθησαν δικαστικές διαμάχες και «καμπάνες» σε Λαρισαίους διαμαρτυρούμενους... Μια κόντρα που για αρκετούς κράτησε δύομηνη δεκαετίες...

Ήταν μια θυελλώδης ενθρόνιση και μια ταπεινή 25ετής διαδρομή...

Χρ. Μπ.



Ο αγώνας ζωής του Ιγνατίου που συγκλόνισε τη Λάρισα

Το χρονικό από τη δημοσιοποίηση του προβλήματος υγείας μέχρι το τέλος στο Μαϊάμι των ΗΠΑ

• Του Γιάννη Ανδρέακι

Με σεμνότητα, υπομονή και πίστη, βασικά χαρακτηριστικά του βίου και της ποιμαντορίας του, αντιμετώπισε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος την ασθένεια που τον οδήγησε στις ΗΠΑ για τη μεγάλη – και δυστυχώς ύστατη – μάχη για τη ζωή.

Ένας αγώνας που συγκλόνισε το ποιμνίό του, σφραγίζοντας ανεξίτηλα την πνευματική σχέση που αναπτύχθηκε στα 24 έτη κατά τα οποία διακόνησε την περιοχή μας από τον επισκοπικό θρόνο.

Η υγεία του είχε κλονιστεί και τους τελευταίους μήνες οι διακυμάνσεις ήταν περισσότερο έντονες. Παρ' όλα τα προβλήματα ο, μακαριστός πλέον, Μητροπολίτης Ιγνάτιος ήταν παρών στους ιερούς ναούς και στις τελετές ευλογώντας τους πιστούς, δίνοντας μ' αυτόν τον τρόπο ένα αδιόρατο μήνυμα πως ότι και να αντιμετωπίζει έχει τη δύναμη και τελικά θα τα καταφέρει...

Σε μια κίνηση σπάνιας γενναιότητας και υψηλού συμβολισμού ο Ιγνάτιος αποφασίζει ο ίδιος να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ανακοινώνοντας τα επόμενα βήματα...

Συγκίνηση την Ημέρα του Πολιούχου

Η 15^η Μαΐου κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί, ημέρα γιορτής για τη Λάρισα, Ημέρα του Πολιούχου Αγίου Αχιλλίου και όλοι συζητούν για την εξέλιξη της υγείας του Μητροπολίτη. Το κλίμα συγκίνησης να κυριαρχεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τον Μητροπολιτικό Ναό. Άλλωστε ήταν η πρώτη φορά – στα 24 έτη της σεπτής παρουσίας του – που δεν μπορούσε να είναι κοντά στο ποιμνίό του συνοδεύοντας τους συλλειτουργούντες αρχιερείς.

Οι αποφάσεις είχαν ληφθεί και οι πρώτες εξετάσεις και προετοιμασίες ολοκληρώνονταν...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος θα υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση ήπατος, σε ιατρικό κέντρο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, έχοντας κοντά του τον



Ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιγνάτιος με τον κορυφαίο Έλληνα γιατρό, Δρ. Ανδρέα Τζάκι



Ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου Αχιλλίου και κλίμα συγκίνησης επικρατεί στο ποιμνίο – Ο Μητροπολίτης για πρώτη φορά, μετά από 24 χρόνια, λείπει...

Έλληνα γιατρό **Ανδρέα Τζάκι**.

Μάλιστα, ο κ. Τζάκις είχε επισκεφθεί, αθόρυβα, τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο στη Λάρισα, όπου έγιναν οι απαραίτητες συσεννοήσεις, με τον χειρουργό να συλλέγει όλα τα απαραίτητα σε εκείνον στοιχεία για την πορεία υγείας του Σεβασμιωτάτου.

Θεσσαλονίκη και Μαϊάμι

Με την παρέλευση λίγων ημερών ο Μητροπολίτης, συνοδευόμενος από συνεργάτες του, μεταβαίνει στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, για το επόμενο στάδιο προετοιμασίας.

Εκεί οι ευχές των Λαρισαίων, αλλά και πιστών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, τον συνοδεύουν, ενώ κοντά του βρίσκεται και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών **Ιερώνυμος** που τον επισκέπτεται εμπνευσμένα τον ενόψει του ταξιδιού στις ΗΠΑ και της κρίσιμης επέμβασης μεταμόσχευσης στην οποία πρέπει να υποβληθεί.

Στο τέλος Μαΐου όλα είναι πλέον έτοιμα και ο

Μητροπολίτης Ιγνάτιος, με πίστη και αισιοδοξία, μεταβαίνει στο Μαϊάμι μπαίνοντας στην τελική ευθεία πριν την μεταμόσχευση. Σ' αυτό το ταξίδι ζωής τον συνοδεύουν τρεις στενοί του συνεργάτες ο Πρωτοσύγκελος π. **Αχιλλίος Τσοτούσουρας**, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίσκοπος π. **Ιγνάτιος Μουρτζανός** και ο Αρχidiaκονος **Μωυσής**.

Τα μηνύματα που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού χαρακτηρίζονται θετικά, οι προεπεμβατικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο είναι συνεχείς και ο Ανδρέας Τζάκις δηλώνει αισιόδοξος στα... τελευταία μέτρα του δρόμου πριν από τη μεταμόσχευση.

Στα μέσα Ιουνίου ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, στην τελευταία του συνέντευξη η οποία δίδεται τηλεφωνικά σε συντάκτη της ομογενειακής εφημερίδας «**Εθνικός Κίρυσ**» και απαντώντας σε ερώτηση πώς αισθάνεται λέει πως «*αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμαι ακόμα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού εν καιρώ πιστεύω θα είμαι καλά*».

Αναφορικά με τον χρόνο πραγματοποίησης της χειρουργικής επέμβασης επισημαίνει πως «*δεν ξέρουμε*» και συμπληρώνει «*μόνο ξέρουμε ότι στις 20 του μηνός (σ.σ. Ιουνίου) γραφόμαστε στη λίστα και από εκεί περιμένουμε*».

Όταν δέχεται την ερώτηση για αυτά που του λέει ο Δρ. Ανδρέας Τζάκις αναφέρει ότι «*είναι αισιόδοξος και μας μεταδίδει την αισιοδοξία και τα πιστεύω του*».

Το τέλος...

Πλέον η μεγάλη ώρα έχει φτάσει και η χειρουργική επέμβαση ξεκινάει (σε ώρα Ελλάδος) αργά τη Δευτέρα 25 Ιουνίου. Αρχικά όλα εξελίσσονται ομαλά, ενώ συγκλίνουσες πληροφορίες, που έχουν φτάσει από το Μαϊάμι, επισημαίνουν πως η μεταμόσχευση ήπατος είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Στη συνέχεια και στο τελευταίο στάδιο της επέμβασης παρουσιάζονται θρομβώσεις, οι οποίες οδηγούν στο τέλος.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 26 Ιουνίου εκοιμήθη προδομένος από την καρδιά του...



Από τις λαμπρές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο της Λάρισας, Άγιο Αχίλλιο



Από την υποδοχή της Αγίας Ζώνης στην 110 Π.Μ.



Από την πρώτη σύναξη ιερέων της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης



Με τους εθελοντές στα σουσιτσια απόρων του Ιδρύματος «Ο Επούσιος»



Δίπλα στη νεολαία της Λάρισας

photo



Στηγμότητα από την επίσκεψη του Οικουμ...



Με τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο

Stories



Την τελευταία 25ετία
σφράγισε με το έργο του
ο Μητροπολίτης
Λαρίσης και Τυρνάβου
Ιγνάτιος



Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στον αύλειο χώρο του Αγίου Ακαλίου Λαρίσης



Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο



Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Λάρισα



Από την προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

Οι Μητροπολίτες Λαρίσης



Νεόφυτος Πετρίδης



Αμβρόσιος Κασσαράς



Αρσένιος Αφεντούλης



Δωρόθεος Κοτταράς



Δημήτριος Θεοδόσης

Με αφορμή την κοίμηση του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου Κυρού Ιγνατίου, επιχειρούμε μια ιστορική αναδρομή στα πρόσωπα που εκλέισαν τον θρόνο της Θεοσώστου Μητροπόλεώς μας. Η Μητρόπολη Λαρίσης είναι αρχαιοτάτη και την διαποιόμαναν στο διάβα των ετών Άγιοι της Εκκλησίας μας και σπουδαίοι Εκκλησιαστικοί άνδρες. Ο Πολιούχος της Λαρίσης, ο Άγιος

Ακύλλιος ανήλθε στο αξίωμα κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κων/νου (288-377), πριν τη σύγκληση της Α' Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια (325). Στην Α' Οικουμενική Σύνοδο έλαβε μέρος και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην καταδίκη του Αρείου. Αρχιεράτευσε στη Λάρισα για σαράντα περίπου χρόνια, μέχρι το θάνατό του το 350. Το 1318 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης ο Άγιος Κυπριανός, αλλά της κοινωνικής αναταραχής στην περιοχή, αναγκάστηκε

Οι Μητροπολίτες της Λαρίσης

Νεόφυτος Πετρίδης (1875 - 1896)

Ο Νεόφυτος Πετρίδης, κατά τον Μ. Γεδεών Κωνσταντινουπούλιτης, κατ' άλλους Αργυροκαστρίτης στην καταγωγή, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1854 εκλέγεται Επίσκοπος Φαναριοφερσάλων, όπου παρέμεινε συνολικά 15 χρόνια. Το Μάρτιο του 1869 μετετέθη στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και μετά από δετή ποιμαντορία, στις 7 Αυγούστου 1875, εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης, διαδεχθείς τον Ιωακείμ Κρουσουλούδη, μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη. Την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης εποίμανε ο Μητροπολίτης Νεόφυτος μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου του 1896. Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος ο οποίος εποίμανε την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης επί 21 και πλέον χρόνια ευτύχησε να δει την απελευθέρωση της πόλεως και να υποδεχθεί στη Λάρισα, στις 31 Αυγούστου 1881, τα Ελληνικά Στρατεύματα υπό τον Στρατηγό Σκαρλάτο Σούτσο, να τα ευλογήσει, να προστεί της ευχαριστηρίου Δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου και να αναρτήσει την Γαλανόλευκη στον Άγιο Ακύλλιο. Μετά την κοίμησή του μεγάλο μέρος της περιουσίας του κληροδότησε στο Κουτλιμπάνειο Νοσοκομείο της πόλεώς μας, το οποίο τον έχει κατατάξει στους μεγάλους ευεργέτες του. Αναπαύεται στο παλαιό Κοιμητήριο της Λαρίσης.

Αμβρόσιος Κασσαράς (1900 - 1910)

Ο Αμβρόσιος Κασσαράς, Καλύμνιος στην καταγωγή, σπούδασε στη Θεολογική

Σχολή της Χάλκης, αποφοιτώντας το έτος 1869. Εισελθών στις τάξεις του Ιερού Κλήρου προσελήφθη το 1874 ως Πρωτοσύγκελλος του τότε Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.

Το 1875 εξελέγη Επίσκοπος Ιερισσού και Αγίου Ορους, υπαγόμενος στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και το 1877 μετετέθη στην Επισκοπή Πλαταμώνος. Επειδή τότε το μεγαλύτερο τμήμα της Επαρχίας του παρέμενε υπό τουρκική δικαιοδοσία νναγκάσθη ο Αμβρόσιος να καταφύγει στην Αθήνα, όπου ανέλαβε την διεύθυνση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Το 1878 ηγήθηκε με τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο επαναστατικού αγώνος κατά των Τούρκων. Τον Ιανουάριο του 1900 ενσωματώθηκε και η Επισκοπή Πλαταμώνος στην Μητρόπολη Λαρίσης, λόγω προσαρτήσεως της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.

Το 1900 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης, Πλαταμώνος και Φαρσάλων. Αναμίχθηκε στην διαμάχη της μεταφράσεως του Ευαγγελίου στη δημοτική και στα γεγονότα του κινήματος στο Γουδί και έχασε το θρόνο του το 1910. Έκτοτε απεσύρθη στο Συκούριο, όπου έζησε έως τον Απρίλιο του 1918, όπου και εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών και ενταφιάστηκε στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου, όπου βρίσκεται και ο τάφος του έως σήμερα.

Αρσένιος Αφεντούλης (1914 - 1934)

Ο Αρσένιος Αφεντούλης γεννήθηκε στο Μυριόφυτο της Θράκης. Εσπούδασε στην Εμπορική Σχολή και στη συνέχεια στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης από την οποία απεφοίτησε αριστούχος το

1894. Χειροτονήθηκε διάκονος στην Χάλκη και στη συνέχεια διορίστηκε διδάσκαλος στην Σχολή, Ιεροκήρυξ στην Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Αρχιδιάκονος, Πρωτοσύγκελλος και Βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτου Εφέσου Ιωακείμ, υπό τον τίτλο του Επισκόπου Ειρηνουπόλεως από το 1901 έως το 1910.

Το 1910 προήχθη σε Μητροπολίτη Στρωμνίτσας και Τιβεριουπόλεως, λόγω όμως της συμμετοχής του στον ελληνοβουλγαρικό πόλεμο κατεδιώχθη υπό των Βουλγάρων και κατέφυγε στην Ελλάδα απ' όπου και εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Λαρίσης. Εξαιτίας της αναμίξεως του στα βενιζελικά στερέθηκε του θρόνου του για τέσσερα περίπου χρόνια, 1917-1920, και αποκατασταθείς συνέχισε την διαποιόμανση της Ιεράς Μητροπόλεώς του έως και του αφνιδίου θανάτου του. Εκοιμήθη το 1934 στις 26 Δεκεμβρίου σε ηλικία 63 ετών. Ο τάφος του ευρίσκεται στο παλαιό Κοιμητήριο της Λαρίσης.

Δωρόθεος Κοτταράς (1935 - 1956)

Ο Δωρόθεος Κοτταράς γεννήθηκε στην Ύδρα το 1888. Σπούδασε Θεολογία και Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Λειψία, όπου ειδικεύθηκε στο Διοικητικό, Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Το 1910 χειροτονήθηκε διάκονος και το έτος 1922 εξελέγη Μητροπολίτης Κυθήρων, χειροτονηθείς Πρεσβύτερος στις 18 Δεκεμβρίου και Επίσκοπος στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Αφού εποίμανε επί 12ετία την Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων, μετετέθη στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Πλαταμώνος τον Ιανουάριο του 1935, την οποία και εποίμανε μέχρι τον Μάρτιο του 1956, ότε εξελέγη

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, διαδεχθείς τον Σπυριδώνα Βλάχο.

Στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο παρέμεινε μόλις 14 μήνες, αποβίωσας τον Ιούλιο του 1957. Λόγω της μεγάλης μορφώσεώς του, κυρίως στα Νομοκανονικά, διακρίθηκε για την δραστηριότητά του στους Οικονομικούς Οργανισμούς της Εκκλησίας και για την εν γένει συγγραφική και κηρυκτική δραστηριότητά του.

Δημήτριος Θεοδόσης (1956 - 1959)

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1892. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ και Καθηγητής σε διάφορες Μητροπολιτικές Περιφέρειες.

Το 1945, ενώ κατείχε την θέση του Πρωτοσυγγέλλου στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, εξελέγη Μητροπολίτης Γυθείου και Οιτίλου ενώ στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης μετετέθη στις 18 Απριλίου του 1956 εις διαδοχίν του Δωροθέου Κοτταρά, προαχθέντος εις τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο. Κατά την ποιμαντορία του στην Λάρισα, παρ' όλο που ήταν σύντομη λόγω του αφνιδίου θανάτου του στις 25 Μαρτίου 1959, εκχειροτόνησε πλήθος ιερέων με τους οποίους επάνδρωσε πολλές ενορίες της Μητροπόλεως και άφησε αγαθή ανάμνηση στο ποιμνίο του, λόγω της απλότητας του βίου και της πραότητας του χαρακτήρος του. Αναπαύεται στο παλαιό Κοιμητήριο της Λαρίσης.

Ιάκωβος Σκίζας (1960-1968)

Γεννήθηκε στην Ανδραβίδα της Ηλείας το 1909. Το 1922 συνέχισε τις γυμνασιακές

τα τελευταία 150 χρόνια



Ιάκωβος Σκίζας



Θεολόγος Πασκαλίδης



Σεραφείμ Ορφανός



Δημήτριος Μπεκιάρης



Ιγνάτιος

να εγκατασταθεί στη Χάρμαινα, και μετά από λίγο στα Τρίκαλα. Το έτος 1527 μ.Χ. αναβιβάζεται στον θρόνο της Μητροπόλεως Λαρίσης, ο μέχρι τότε Επίσκοπος Σταγών Βησσαρίων, μετέπειτα Άγιος της Εκκλησίας μας (και Πολιούχος των πόλεων των Τρικάλων και της Καλαμπάκας). Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε ένα διαφορετικό σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας. Στο Θεσσαλικό χώρο ήταν πρώτη τη

τάξη η Αρχιεπισκοπή Λαρίσης στην οποία υπάγονταν οι Επισκοπές Τρίκκης, Ελασσόνας, Δομνίκου, Σταγών, Γαρδικίου, Φαναρίου κ.α.. Για πολλά χρόνια, λόγω Τουρκοκρατίας, η έδρα της Αρχιεπισκοπής Λαρίσης ήταν στα Τρίκαλα (στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου).

Ας δούμε όμως ποιοι εκλέχτηκαν το Θρόνο της Μητροπόλεως Λαρίσης τα τελευταία 150 χρόνια.

του σπουδές στην Αθήνα, τις οποίες ολοκλήρωσε αργότερα στην Κύμη, υπό την προστασία του τότε Μητροπολίτου Καρυστίας Παντελεήμονα Φωστήρη. Εργάστηκε στις φυλακές εφίβων της Κηφισιάς, στο Σικαριδείο Πρεβεντόριο και στις Τεχνικές Σχολές του Βασιλικού Ιδρύματος. Το 1937 εισήλθε στις τάξεις του Ιερού Κλήρου. Κατά την διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρέτησε στο μέτωπο ως στρατιωτικός Ιερεύς. Εσπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής και Μεγαρίδος. Το 1960 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης και Πλαταμώνος και εποίμανε την Ιερά Μητρόπολη έως το 1968. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερος για την κάλυψη των κενών ενοριών της Μητροπόλεως, χειροτονήσας πολλούς νέους ιερείς. Το 1965 ετέλεσε τα εγκαίνια του νέου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης. Εκοιμήθη στην Αθήνα το 1985 σε ηλικία 76 ετών.

Θεολόγος Πασκαλίδης (1968 - 1974)

Καταγόμενος από την Οδησό γεννήθηκε το 1918 στη Νίσυρο της Δωδεκανήσου. Σπούδασε Νομικά και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος υπό του Μητροπολίτου Πατάρων Μελετίου το 1950. Ως διάκονος υπηρέτησε στο παρεκκλήσιο των Βασιλικών Ανακτόρων. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1952 υπό του Μητροπολίτου Λίμνου και μετέπειτα Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών Διονυσίου. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ στις Μητροπόλεις Λίμνου και Τρίκκης, διακρινόμενος ως λειτουργός, κήρυκας

του θείου λόγου και κατηχητής. Το 1968 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης και εποίμανε την Ιερά Μητρόπολη έως το 1974. Εκοιμήθη εν Κυρίω το 1996 σε ηλικία 78 ετών και ετάφη στην Ιερά Μονή Κοιμητηρίου στο Στόμιο Λαρίσης, όπου και αναπαύεται.

Σεραφείμ Ορφανός (1974 - 1989)

Γεννήθηκε στα Μέγαρα το 1931. Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1952 και πρεσβύτερος το 1958. Υπηρέτησε ως εφημέριος, ως καθηγητής στην Μέση και Εκκλησιαστική εκπαίδευση και ως στρατιωτικός Ιεροκήρυξ. Υπηρέτησε ακόμη στον τομέα Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ως ιδιαίτερος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Σεραφείμ. Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου εξελέγη το 1974. Κατά την διάρκεια της ποιμαντορίας του έγινε η επανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αχιλλίου, μετά από 1000 χρόνια απουσίας. Επί των ημερών του χειροτονήθηκαν πολλοί ιερείς και επανδρώθηκαν πολλές κενές εφημεριακές θέσεις. Ακόμη ανηγήρθσαν, αποπερατώθηκαν και εξωραϊσθησαν πολλοί Ιεροί Ναοί της Μητροπόλεως. Εκοιμήθη εν Κυρίω, αφνιδίως, στις 13 Σεπτεμβρίου 1989 σε ηλικία 58 ετών. Αναπαύεται στο παλαιό Κοιμητήριο της Λαρίσης.

Δημήτριος Μπεκιάρης Ο Μητροπολίτης Γουμένισσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου

υπέριτος και έξαρχος Δυτικής Μακεδονίας Δημήτριος (Μπεκιάρης) γεννήθηκε το 1948 στο Λουτράκι Κορινθίας.

Αποφοίτησε το 1972 από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διητέλεσε καθηγητής στη Μέση και την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Χειροτονήθηκε Διάκονος στις 8-9-1975 και Πρεσβύτερος στις 14-1-1976 στην Καβάλα. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας των Ιερών Μητροπόλεων Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου καθώς και Λαρίσης και Τυρνάβου (1978-84) και ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (1984-1989). Την 20-11-1984 εξελέγη Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και του Ιδρύματος Νεότητας και Διευθυντής Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και εν συνεχεία πρώτος Γενικός Διευθυντής του.

Στις 10-10-1989 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης. Μετά την ακύρωση της εκλογής και του Π.Δ. αναγνωρίσεώς του από το ΣτΕ, την 10-9-1991 τοποθετήθηκε από την Σεπτή Ιεραρχία στη νεοσύστατη προσωποπαγή Ιερά Μητρόπολη Γουμένισσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου. Επισκέπηκε ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος την Εκκλησία της Σερβίας. Τήν 5-5-1999 υποδέχθηκε στην Ιερά Μητρόπολη την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Ιδιαίτερη είναι η φροντίδα του για τη συντήρηση των μεταβυζαντινών μνημείων και την ανέγερση νέων Ναών, είναι δε

κτίτορας της Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ Γρίβας χτισμένη στο όρος Πάικο του Νομού Κιλκίς.

Την περίοδο 1991-1994 με απόφαση του ΣτΕ, κατέστη εκ νέου Μητροπολίτης, ο πρώην Λαρίσης Θεολόγος που έφερε τον τίτλο του Γαλάζων, μέχρι την εκλογή του μακαριστού πλέον Ιγνατίου.

Ιγνάτιος (1994 - 2018)

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιγνάτιος, (κατά κόσμον Ιάκωβος Λάππας), γεννήθηκε στη Σαλαμίνα στις 11 Ιανουαρίου 1946. Σπούδασε στην Νομική Σχολή και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκάρην Μοναχός στις 17 Ιανουαρίου 1976, Διάκονος χειροτονήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1976 και Πρεσβύτερος στις 25 Ιανουαρίου 1976. Το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου έλαβε στις 30 Νοεμβρίου 1978. Από το 1976 έως το 1994 υπηρέτησε ευδόκιμος την γενέτειρά του, προσφέροντας στη νεολαία του νησιού, εκδίδοντας δε και το νεανικό περιοδικό «Το Τάλαντο».

Από το έτος 1984 υπηρέτησε ως Α΄ Γραμματέας - Πρακτικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου εξελέγη στις 25 Μαΐου 1994 από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και χειροτονήθηκε Επίσκοπος στις 28 Μαΐου του ίδιου έτους από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Η ενθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα στις 28 Ιουλίου 1994.

Τριήμερο πένθος για τον Ιγνάτιο

Κυριακή ή Τρίτη το σκίνωμά του έρχεται στη Λάρισα

• Του Πάνου Γαρουφαλιά

Τριήμερο πένθος θα κηρυχθεί στη πόλη για την απώλεια του Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνατίου, ο οποίος κατέληξε στις ΗΠΙΑ κατά τη διάρκεια επέμβασης για μεταμόσχευση ήπατος. Μετά από σύσκεψη που έγινε χθες το μεσημέρι στην έδρα της Μητρόπολης Λαρίσης αποφασίστηκε να κηρυχθεί τριήμερο πένθος από την στιγμή που το σκίνωμα του Ιγνατίου θα φτάσει στη Λάρισα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Τοποτηρητής της Μητροπόλεως, Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. **Ιγνάτιος**, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας **Κώστας Αγοραστός**, ο δήμαρχος Λαρισαίων **Απόστολος Καλογιάννης**, καθώς και εκπρόσωποι των αστυνομικών και στρατιωτικών Αρχών του τόπου. Η σύσκεψη έγινε προκειμένου να υπάρξει έγκαιρος συντονισμός. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιγνάτιος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα ταφεί με τιμές εν ενεργεία υπουργού.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Το σκίνωμα αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής ή το βράδυ της Τρίτης αεροπορικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια οδικώς θα έρθει στη Λάρισα. Από εκείνη την στιγμή θα κηρυχθεί τριήμερο πένθος και κατόπιν αποφασισώς του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, θα τεθεί



σε λαϊκό προσκύνημα στον Άγιο Αχιλλίο για μία ή δύο ημέρες. Στην Εξόδιο Ακολουθία θα υπάρξει η μπάντα του Στρατού, όπως και άγημα που θα αποδώσει τιμές. Στην Εξόδιο Ακολουθία θα προεξάρχει ο **Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος**. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο προβλέπεται να μιλήσουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Τοποτηρητής, Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως **Αχιλλίος Τσούτσουρας**, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας **Ι. Νάννου - Παπαθανασίου** απ' όπου καταγόταν ο Μητροπολίτης Λαρίσης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει περιφορά του σκινώματος στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο χώρο ταφής του, που βρίσκεται πίσω από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου. Την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας το δημαρχείο Λαρίσης και όλες οι δομές θα παραμείνουν κλειστές. Μάλιστα κατά το τριήμερο πένθος θα ανασταλούν όλες οι εκδηλώσεις του δήμου. Σή-

μερα το πρωί εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ο Τοποτηρητής, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, θα τελέσει την πρώτη του Θεία Λειτουργία στη Λάρισα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης.

Τέλος, με εντολή του Τοποτηρητή, την Κυριακή σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, θα τελεσθεί Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Ποιμενάρχου Κυρού Ιγνατίου.



Φωτ. αρχείο tsantopoulos

Ένα ταξίδι δύσκολο και μαρτυρικό

Στην διάρκεια της 24χρονης ποιμαντορίας του στη Μητρόπολη Λαρίσης ο μακαριστός Ιγνάτιος, σίκωσε μεγάλο σταυρό. Από την πρώτη ημέρα - την ημέρα της εκλογής του, στις 25 Μαΐου 1994 - βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα που είχε χτυπήσει εκείνη την εποχή - από τις αρχές της 10ετίας του '90 - την τοπική Εκκλησία εξ αιτίας του μητροπολιτικού προβλήματος. Ενός προβλήματος που είχε διχάσει την πόλη με τους «Θεολογικούς» (υποστηρικτές της επαναφοράς του Μητροπολίτου Θεολόγου Πασχαλίδη) από τη μία πλευρά και τους «Δημητριακούς» (υποστηρικτές του εκλεγέντος ως Λαρίσης στα τέλη του 1989 το και εν τω μεταξύ - λόγω ακυρώσεως της εκλογής του - μετατεθέντος το 1991 στη Γουμένισσα, Μητροπολίτου Δημητρίου Μπεκιάρη), από την άλλη. Αν κι ο ίδιος ήταν παντελώς αθώος - από τους υποστηρικτές του Μητροπολίτου Θεολόγου - το επίκεντρο όλης της καταφοράς. Το «αμάρτημα» ήταν ότι ως γνήσιος καλόγερος έκανε υπακοή στην απόφαση της Ιεραρχίας, ότι δέχθηκε την εκλογή του και, ουσιαστικά, την εντολή να έλθει στη Λάρισα και να ενώσει το ποίμνιο. Λέγεται από στενούς του συνεργάτες, που συνυπηρετούσαν τότε στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου, ότι όχι μόνο δεν επεδίωξε

Αν κι ο ίδιος ήταν παντελώς αθώος έγινε - από τους υποστηρικτές του Μητροπολίτου Θεολόγου - το επίκεντρο όλης της καταφοράς

την εκλογή του, αλλά ήταν και αρνητικός. Έκανε, όμως, υπακοή στην Εκκλησία και εκκοπή του ίδιου θελήματος - και ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Λάρισα.

Ένα ταξίδι δύσκολο και μαρτυρικό, όπως το έχει καταγράψει και ο τοπικός Τύπος. Επεισοδιακή η χειροτονία του εις επίσκοπον τον Μάιο του 1994 στην Αθήνα, επεισοδιακή και η ενθρόνισή του, ως Λαρίσης, τον Ιούλιο του ίδιου έτους στη Λάρισα. Οι αντιδρώντες στην εκλογή του δεν το βάζουν κάτω και σε κάθε δημόσια εμφάνισή του τον παίρνουν στο κατόπι με αποδοκιμασίες. Όμως ούτε ο ίδιος το βάζει

κάτω. Πορεύεται ειρηνικά, αγαπτικά και επιδεικνύοντας ιώβειο υπομονή καταφέρνει σιγά-σιγά να κερδίσει τις καρδιές όχι μόνο πολλών εξ εκείνων που είχαν σταθεί επιφυλακτικά απέναντί του, αλλά και πολλών που υπήρξαν στη αρχή εχθρικοί. Με την πραότητα, την ανεξικακία και την μακροθυμία του κατόρθωσε στην πορεία του χρόνου να ενώσει τον κλήρο και το δικασμένο ποίμνιο και να επαναφέρει την τοπική Εκκλησία σε λιμάνια απάνεμα, φροντίζοντας παράλληλα να φέρει σε πέρας ένα σημαντικό ποιμαντικό/κατηχητικό, αλλά και κοινωνικό έργο. Υπήρξε ο μακροβιότερος Μητροπολίτης Λαρίσης και μετά από 24 χρόνια αρχιερατείας του στη Λάρισα, αναχωρώντας για την Βασιλεία του Θεού μας αφήνει δύο σπουδαίες παρακαταθήκες: την αγάπη, με την οποία ο ίδιος - με την αγαπώσα καρδιά του - πορεύθηκε κάνοντας πράξη τον σχετικό ύμνο (περι αγάπης) του Απ. Παύλου (Α' Κορ., 13) και τον σεβασμό στην Εκκλησία και τους Κανόνες της, στο συνοδικό της πολιεύμα.

Ας ευχθούμε, ως μέλη της τοπικής Εκκλησίας, να δώσει ο Θεός η Ιεραρχία να εκλέξει άξιο διάδοχό του. «Ιγνατίου του Λαρίσης και Τυρνάβου, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου, αιωνία η μνήμη».

Χ. Μ. Ανδρέοπουλος

